

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Τηλ. & fax :2631026623, Κιν. 6974499891- 6978520351- 6976860551, Web site WWW.eakp.gr, E mail: info@eakp.gr

ΑΘΗΝΑ 14 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ: Όλους τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή των ένστολων εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας στις συνεχόμενες κινητοποιήσεις που διεξάγονται με δυναμισμό και επιμονή ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, καταδεικνύοντας τη θέλησή μας για αγωνιστική αντιμετώπιση της αντιλαϊκής πολιτικής, που συντελεί στη συνεχόμενη υποβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου.

Παράλληλα καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την κυβερνητική πολιτική εμπαιγμού σε βάρος μας, που με τις σχεδιαζόμενες νέες περικοπές στις αποδοχές μας, θα μας υποβιβάσει σε επίπεδα σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης.

Οι συγκεκριμένες περικοπές όπως και η συνολική καρατόμηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών, δεν συνιστούν πατριωτικό καθήκον και είναι ενταγμένες στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρεοκοπία όλων των εργαζομένων χωρίς εξαιρέσεις, με στόχο τη διάσωση της άρχουσας τάξης των εκμεταλλευτών του μεγάλου κεφαλαίου.

Την ώρα που οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς δικαιώματα, αλλά και χωρίς ίχνος προστασίας, οι συμβιβασμένες ηγεσίες της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια έτσι και σήμερα, στρατεύονται στο πλευρό της πλουτοκρατίας για την άνοδο της κερδοφορίας της και τη στήριξη των συμφερόντων της.

Την ίδια στιγμή, μέσα από τις κινητοποιήσεις των ένστολων που είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτό το διάστημα, απορρέει χρήσιμη πείρα. Αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο η κυβερνητική υποκρισία με τις παραπλανητικές και ψεύτικες κυβερνητικές υποσχέσεις και για τους ένστολους. Είναι μια εμπειρία που δίνει τη δυνατότητα να διαλύονται όλο και περισσότερο οι ψευδαισθήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κατανοηθεί καλύτερα η βαθύτερη ρίζα των προβλημάτων και οι βασικές ταξικές αντιθέσεις.

Ταυτόχρονα όμως βοηθάει στο να διαλύονται και οι αυταπάτες για το ρόλο του κράτους, για το ποιον υπηρετεί με τους θεσμούς του, ποιες είναι οι προτεραιότητες του, και πώς και για ποιόν θέλει τον ένστολο. Το επιβεβαιώνει άλλωστε η στάση των δυνάμεων καταστολής έξω από τις πύλες των εργοστασίων σε απεργιακές συγκρούσεις, σε αγροτικές κινητοποιήσεις, το σπάσιμο αλυσίδων στην Ακρόπολη και σε σχολεία.

Η φράση «το πλάνο είναι: οι φτωχοί – φτωχότεροι και οι πλούσιοι – πλουσιότεροι» από το κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών των ένστολων στις 6-9-2012, επιβεβαιώνει ότι, μέσα από την πείρα των αγώνων μας, μπορούμε να κατακτήσουμε υψηλότερα επίπεδα συνειδητοποίησης.

Αποτυπώνεται στη συνειδήσή μας έστω και με ενστικτώδη τρόπο, ότι το κράτος με τις πολιτικές που υλοποιούνται από την τρικομματική κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. είναι κράτος ταξικό, υπηρετεί τα συμφέροντα των πλουσίων και έχει αντίπαλό του τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Ότι η οικονομική κρίση είναι κρίση του ίδιου του συστήματος της δικτατορίας των πλουσίων και ότι τα μέτρα που παίρνει η τρικομματική κυβέρνηση, είναι μέτρα, όχι μόνο για να σωθεί το κοινωνικοοικονομικό σύστημα τους, αλλά και για να βγουν ακόμη πλουσιότεροι από την κρίση.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ως ένστολοι καλούμαστε να ξεπεράσουμε πολλές και ποικίλες υποκειμενικές και αντικειμενικές δυσκολίες, μιας και ο αγώνας μας δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Επιβάλλεται να ξεπεραστεί ο συντεχνιασμός και η αποσπασματικότητα στις διεκδικήσεις μας, καθώς και οι προσπάθειες εκφυλισμού και απογοήτευσης, που προέρχονται από την έλλειψη δυναμικών μεθόδων πάλης κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Το πλαίσιο αιτημάτων και δράσης των Ομοσπονδιών των ένστολων παρά την όξυνση της υπάρχουσας κατάστασης, κινείται σε κατεύθυνση συμβιβασμού και ενσωμάτωσης, γιατί δεν αποκαλύπτει τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι και το σημαντικότερο, δεν

αναζητά συμμάχους στον αγώνα που δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενους που έχουν γραμμή ρήξης και ανατροπής με την εργοδοσία και τα μονοπώλια, που αποτελούν τους φυσικούς αυτουργούς των προβλημάτων.

Δεν αρκεί να παλεύουμε ως ένστολοι μόνο για την αποτροπή της μείωσης των μισθών, αποδεχόμενοι παράλληλα τη σύνδεση μισθού - αποδοτικότητας, την αναποδοτικότητα, την αξιολόγηση, την ανάπτυξη ελαστικών σχέσεων εργασίας με εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων (Ειδ. Φρουροί, Συνοριοφύλακες, Εποχικοί, Πενταετούς Θητείας κ.ο.κ.), ή την επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων με την αύξηση των παράβολων στο όνομα της διάσωσης των ασφαλιστικών ταμείων. Επίσης να ανεχόμαστε την πολιτική που προωθεί το κλείσιμο αρκετών υπηρεσιών μας, την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών ασφαλείας, την μεταφορά αρμοδιοτήτων πυρόσβεσης στους δήμους με παράλληλη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε Μ.Κ.Ο.

Δεν μπορεί να έχουμε σαν κυρίαρχο επιχείρημα την ιδιαιτερότητα και σπουδαιότητα της αποστολής μας ανοίγοντας χάσμα, δημιουργώντας αντιπαράθεση με τους άλλους εργαζόμενους. Πρέπει να ξεπεραστεί η λογική του «ξεχωριστού», του «διαφορετικού» και της «ιδιαιτερότητας» που οδηγεί στην περιχαράκωση.

Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι με διαφορετικά στομάχια, με διαφορετικές κοινωνικές απαιτήσεις.

Για όλους αποτελούν δυσβάσταχτο κόστος η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία, οι επικοινωνίες, η ενέργεια, η ύδρευση και άλλες βασικές ανάγκες.

Θεωρούμε λοιπόν ως επιτακτική ανάγκη την δημιουργία και προβολή ενός συνεκτικού και χωρίς αντιφάσεις πλαισίου αιτημάτων, καθώς και διεκδικητικού πλαισίου, με σαφή προσανατολισμό που θα μας συνενώνει με τ' άλλα λαϊκά στρώματα που θίγονται το ίδιο με τους ένστολους, αναπτύσσοντας παράλληλα την αλληλεγγύη που θα αποκαλύπτει τις βαθύτερες αιτίες και τους δημιουργούς των σοβαρών προβλημάτων που μας ταλανίζουν, μακριά από τον συμβιβασμό και την ηττοπάθεια.

Επίσης το πλαίσιο αυτό θα εμπεριέχει και την απαιτούμενη δυναμική απάντηση απέναντι στη μοιρολατρία που έντεχνα καλλιεργείται, αλλά και στην κάθε μορφή υπονόμευσης του αγώνα μας. Μακριά από κάθε λογής άναρθρες κραυγές, όψιμους ψευτοσαμπουκάδες, αλλά και δήθεν προστάτες, πρακτικές που συνάδουν με αντίστοιχες μεθόδους που υιοθετούν οι προστάτες της νύχτας και όχι το αγωνιστικό διεκδικητικό κίνημα για το δίκιο των εργαζόμενων.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας

Τα μονοπώλια και η Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελούν τους πραγματικούς εχθρούς μας, δεν είναι εύκολοι αντίπαλοι. Στο στόχαστρό τους βρίσκονται όλοι οι λαοί της Ευρώπης ανεξάρτητα από μνημόνια, τρόικες, Μέρκελ, Ολάντ, ή Ντράγκι.

Αναγκαιότητα λοιπόν οι σταθερές συμμαχίες με αυτούς που αμφισβητούν την κυριαρχία τους.

Στους αγώνες αυτούς ως ένστολοι, τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουμε την αλληλεγγύη και υποστήριξη των εργαζομένων που σε πολλές περιπτώσεις εκφράζεται έμπρακτα.

Είναι και αυτό ένα δυνατό όπλο όχι μόνο για την έκβαση των κινητοποιήσεων μας, αλλά και για τη βαθύτερη κατανόηση της αναγκαιότητας της κοινής δράσης με το εργατικό κίνημα, ενάντια στον κοινό αντίπαλο, στην αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προοπτικά ενάντια στο ίδιο το σύστημα που αναπαράγει τέτοιες πολιτικές και αναπαράγεται από αυτές.

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν σίγουρα μια σπουδαία παρακαταθήκη για τους ένστολους, αλλά και για το λαϊκό και εργατικό κίνημα.

Ενδυναμώνοντας τα και αξιοποιώντας τα δημιουργικά για τον προσανατολισμό των αγώνων μας και ως προς τις άμεσες διεκδικήσεις μας αλλά και προοπτικά, τότε σίγουρα θα αποτραπεί η νέα εξαθλίωση που μας ετοιμάζει η κυβέρνηση με τις περεταίρω περικοπές στους μισθούς, τις συντάξεις και το εφάπαξ, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τη διάλυση του συστήματος υγείας και παιδείας πρόνοιας, τη νέα επερχόμενη φορολογική επιδρομή και ταυτόχρονα θα επιτευχθεί η καταλυτική συμβολή μας στους δίκαιους αγώνες του λαού μας, για την πλήρη ανατροπή της πολιτικής που έχει μετατρέψει τη ζωή μας σε κόλαση.

Εμπρός για μια νέα αφετηρία με νέα δυναμική για τους αγώνες που έρχονται.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Οι εργαζόμενοι σε κάθε τόπο δουλειάς, με Γενικές Συνελεύσεις και ψηφίσματα, να καταδικάσουν τα αντεργατικά μέτρα και να οργανώσουν τη συνεχή κλιμάκωση του αγώνα.

Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία