

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ε.Υ.Π.Σ.Π.Σ.Τ.Ε. – Μέλος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αναγνωρισμένη με την υπ. αριθμ. 76/1998 απόφαση Πρωτοδικείου Λαμίας  
ΕΔΡΑ: Λαμία Κων/νου Καραμανλή 3 Π.Υ. Λαμίας Τ.Κ. 35100 ΤΗΛ & FAX. 22310-33636 ΤΑΧ. ΘΥΡ . 114

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 384  
Λαμία 24 Ιανουαρίου 2012

Τηλ. Προέδρου : 6974141197  
Τηλ. Γενικού Γραμματέα: 6973436510

Προς : Κο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Ανδρέα Λοβέρδο

Κοιν/ση : 1<sup>ον</sup> Κο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή  
2<sup>ον</sup> Κο Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη  
3<sup>ον</sup> Κο Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μιχάλη Τιμοσίδη  
4<sup>ον</sup> Κο Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη Βαρτζόπουλο  
5<sup>ον</sup> Κο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα  
6<sup>ον</sup> Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Μπονάτσο Παναγιώτη  
7<sup>ον</sup> Ιατρικούς και Φαρμακευτικούς συλλόγους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  
8<sup>ον</sup> Πολιτικούς Φορείς - Α.Δ.Ε.Δ.Υ - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - ΜΜΕ

**ΘΕΜΑ: « Παροχές υγείας, κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα; »**

Κύριε Υπουργέ, είμαστε εξουσιοδοτημένοι να σας μεταφέρουμε την **αγανάκτηση** των εκατοντάδων μελών μας και των οικογενειών τους για την συστηματική υπονόμηση της υγείας τους, μέσα από την συνεχόμενη συρρίκνωση των παροχών υγείας σε φαρμακευτικό, διαγνωστικό, νοσηλευτικό επίπεδο και την σημαντική οικονομική επιβάρυνση που υπόκεινται από την αγορά πλέον όσων παροχών υγείας περικόπτονται ή πληρώνονται απευθείας στους πάροχους (Φαρμακοποιούς, ιδιώτες γιατρούς) λόγω των οφειλών απέναντι τους και του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Είναι περιπτώ να σας αναλύσουμε μία προς μία τις συνέπειες της πολιτικής που εφαρμόζετε στον τομέα της υγείας για τον απλούστατο λόγο ότι ως ένας από τους εμπνευστές αυτών των « **κοινωνικών μεταρρυθμίσεων** » όπως ο ίδιος δηλώνεται, είστε γνώστης των **επιδιωκόμενων** από την εφαρμογή της αποτελεσμάτων και τις γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα αφού άλλωστε είστε καθημερινά αποδέκτης άπειρων κοινωνικών αντιδράσεων.

Ακούγοντας όμως τις δηλώσεις σας κύριε Υπουργέ ότι όλα αυτά γίνονται για το **νοικοκύρεμα** των παροχών υγείας και την αντιμετώπιση της κατασπατάλησης οικονομικών πόρων, την στιγμή που βιώνουμε στην πλάτη μας όσοι από εμάς έχουν την « τύχη » να γευτούν τους καρπούς αυτής της προσπάθειας και κυρίως όσοι έχουν μέλη στην οικογένεια τους με σοβαρές παθήσεις ( καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς Α.Μ.Ε.Α. κ.λ.π. ) και έχοντας υπόψη μας την κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού σας θέτουμε το εξής ερώτημα:

Ποια **κοινωνική ηθική** και ποια **εθνική αναγκαιότητα** επιβάλλει, την περίοδο που καταδικάζονται στην χρεοκοπία τα νοικοκυριά μας από την άδικη και ανάλογη πολιτική που εφαρμόζεται δύο χρόνια τώρα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας και τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία μας από την υποβάθμιση των παροχών υγείας την ίδια περίοδο:

- Να διοχετεύεται το **70%** των κρατικών δαπανών δηλαδή τα **120** δις ευρώ από τα **170** δις που είναι το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για **τοκοχρεολύσια** και **ενισχύσεις τραπεζών**;
- Ενώ για τις **μεταβιβαστικές δαπάνες** δηλαδή τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων και γενικότερα όλων των δαπανών που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες των εκατομμυρίων πολιτών αυτής της χώρας, όπως **υγεία, παιδεία, πρόνοια, συγκοινωνίες** κ,λ,π, να διατίθενται μόνο **17,1** δις ευρώ δηλαδή το **10,1%** των τακτικών δαπανών και από αυτά το κονδύλι για τις δαπάνες υγείας να ανέρχεται μόνο σε **1,69** δις ευρώ μειωμένο κατά **12,9%** σε σχέση με το 2011.

Η εξασφάλιση λοιπόν της « υγιούς βιωσιμότητας » των κερδών των ολίγων, δηλαδή των τραπεζικών ομίλων και των πιστωτών, αναδεικνύεται σε «εθνικό» στόχο και μπαίνει πάνω από την υγεία των εκατομμυρίων ελλήνων πολιτών;

**Κύριε Υπουργέ, ενώνοντας την φωνή διαμαρτυρίας με όλους του κοινωνικούς φορείς αυτής της χώρας και μεταφέροντας την αγανάκτηση και την απαίτηση των εργαζομένων που εκπροσωπούμε ΖΗΤΑΜΕ:**

- Αύξηση των δαπανών για την υγεία στο βαθμό που να καλύπτονται με επάρκεια όλες οι υγειονομικές ανάγκες.
- Καμία περικοπή στην χορήγηση των φαρμάκων και στις διαγνωστικές εξετάσεις.
- Άμεση πρόσβαση χωρίς περιορισμούς και πλαφόν σε όλους τους φορείς παροχών υγείας ( Νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιώτες γιατρούς, φαρμακεία κ.λ.π. ) και χωρίς καμία επιπλέον συμμετοχή και επιβάρυνση πέραν των ασφαλιστικών εισφορών και των κρατήσεων που μας γίνονται για την υγειονομική μας περίθαλψη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΑΜΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ