

**ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  
Ε.Α.Κ.Π.**

**Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος**

Τηλ. & fax :2231032177, Κιν. 6974141197 -6974499891- 6978520351, Web site [WWW.eakp.gr](http://WWW.eakp.gr), E mail: [info@eakp.gr](mailto:info@eakp.gr)

**Αθήνα 24 Αυγούστου 2011**

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

**Όσο θα εφαρμόζονται πολιτικές που υποβαθμίζουν την πυρασφάλεια της χώρας, όλο και θα μεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων στις τάξεις των εργαζομένων του Πυρ/κού Σώματος**

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με αφορμή τον τραγικό θάνατο κατά την διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς του Αντιπυράρχου Καστρή Κωνσταντίνου Διοικητή της Π.Υ. Γυθείου και την εκτνοή του Αρχιπυροσβέστη Γιαννοπουλάκη Κωνσταντίνου από το Ηράκλειο της Κρήτης κάτω από βάρος των πολλαπλών προβλημάτων υγείας που προκάλεσε ο σοβαρότατος τραυματισμός του ενώρα άσκησης των καθηκόντων του τον Μάρτιο του 2011, εκφράζει προς τις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων τα συλλυπητήρια της και την βαθύτατη θλίψη της.

Οι δύο θάνατοι των συναδέλφων έρχονται να προστεθούν στον μακρύ κατάλογο των **δεκάδων ανθρωποθυσιών** που καταγράφονται στις τάξεις των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος μονίμων και συμβασιούχων από το 1998 και μετά, για να «**στεριώσουν**» με όποιο κόστος οι αποδεδειγμένα πλέον εγκληματικές πολιτικές σε βάρος του δασικού μας πλούτου και γενικότερα της πυρασφάλειας της χώρας προς χάριν της εφαρμογής των πολιτικών της ΟΝΕ, της σύγκλησης των Οικονομιών, της ανταγωνιστικότητας, του «νοικοκυρέματος» των δημοσίων δαπανών, του μνημονίου, του μεσοπρόθεσμου και όσων ακόμη θα ακολουθήσουν σε αυτή την λογική. Πολιτικών που απαιτούσαν και απαιτούν την ολοένα μικρότερη χρηματοδότηση του Πυροσβεστικού Σώματος και της δασικής υπηρεσίας ακόμη και για αυτές τις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας τους, με αποκορύφωμα την κάθετη μείωση των πιστώσεων για τις ανάγκες αυτές του Π.Σ. κατά 45% από το 2009 μέχρι και σήμερα.

Ο **τραγικός και άδικος θάνατος** του Διοικητή της Π.Υ. Γυθείου αποτελεί ένα ακόμη **προδιαγεγραμμένο έγκλημα** σαν όλα αυτά που μέχρι σήμερα έχουν λάβει χώρα στις τάξεις του Π.Σ. ως αποτέλεσμα της απέλπιδας προσπάθειας των εργαζόμενών σε αυτό χαμηλόβαθμων και αξιωματικών, μονίμων και συμβασιούχων προκειμένου να καλύψουν με την δική τους και πέρα από κάθε ανθρώπινο όριο συμβολή, τα τεράστια οργανικά κενά σε προσωπικό και τις τραγικές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και οργανωτικό επίπεδο.

Είναι γνωστό στους παροικούντες στην Ιερουσαλήμ σε ποιο βαθμό ασκείται ψυχολογική πίεση από άνωθεν σε όλους τους αξιωματικούς που ασκούν διοίκηση και η οποία κατ επέκταση δισχετεύεται με αρνητικότατες συνέπειες σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό, ώστε να βρουν τρόπους με όποιο κόστος από πλευράς ψυχοσωματικών συνεπειών και απώλειας εργασιακών δικαιωμάτων για να επιτύχουν θετικό αποτέλεσμα, αντιπαλεύοντας όλες τις ελλείψεις και τις στρεβλώσεις του συστήματος πυρασφάλειας που προκαλεί ή πολιτική υποβάθμισης του και που εφαρμόζεται χρόνια τώρα, για να μπορεί έτσι μετά από κάθε τέλος αντιπυρικής περιόδου να κομπορρημονεί η εκάστοτε πολιτική και φυσική ηγεσία για τα «θετικά» αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.

Η σε αντίθετη περίπτωση, βλέπε καταστροφικές πυρκαγιές 2007& 2009, να σιωπούν οι ιθύνοντες και έντεχνα με στόχο την παραπλάνηση του ελληνικού λαού για το που υπάρχουν οι πραγματικές ευθύνες για τις καταστροφικές συνέπειες, να διοχετεύεται μία ελεγχόμενη ροή πληροφοριών μέχρι τις μέρες μας, όπως αυτές για την άσκηση δικαστικών διώξεων σε βάρος απλών εργαζομένων, αξιωματικών του Π.Σ. κ.λ.π.

**Είναι λοιπόν έτσι τα πράγματα ή δεν είναι;**

Ας απαντήσουν οι εκάστοτε πολιτικές και φυσικές ηγεσίες των τελευταίων 14 χρόνων και πολύ περισσότερο οι τωρινές που απαξιούν ακόμη και να κάνουν διάλογο με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι όσο και να ακούσουν τις προτάσεις που έχουν για την πυρασφάλεια της χώρας. Άλλα αντιθέτως αντί να γίνεται το αυτονόητο, γίνεται προσπάθεια μέσα από ένα καθεστώς άκρατου αυταρχισμού σε βάρος κάθε εργαζόμενου που διεκδικεί το δίκιο του και προκλητικών αναξιοκρατικών ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων, ακουμπώντας στην συναίνεση και την ανοχή των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού να εδραιωθεί ένα κλίμα φόβου, ηποπάθειας και συμβιβασμού.

Αν έχουν το θάρρος λοιπόν οι ιθύνοντες ας βγουν να πουν στον ελληνικό λαό και ας απαντήσουν για το που ο-

**δήγησαν οι πολιτικές που εφάρμοσαν και ποιοι ευθύνονται για την ολέθρια καταστροφή του δασικού μας πλούτου που συντελείται επί μία και πλέον δεκαετία και τους δεκάδες άδικους θανάτους των συμπολιτών μας και των συναδέλφων μας. Ας δηλώσουν λοιπόν υπεύθυνα προς τον ελληνικό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων ΓΙΑΤΙ;**

- Προχώρησαν παρά τις κραυγές αγωνίας των εργαζομένων και τις προειδοποιήσεις για τις συνέπειες χωρίς όρους και προϋποθέσεις στην άρον - άρον μεταφορά της δασοπυρόσβεσης το 1998 στο Π.Σ.;
- Απομόνωσαν από την καταστολή των δασικών πυρκαγιών την επιστημονική γνώση και εμπειρία που είχε συσσωρεύσει η δασική υπηρεσία και έχουν αφήσει μέχρι σήμερα στις τάξεις του Π.Σ. 200 και πλέον επιστήμονες από τους 65 δασολόγους και 150 δασοπόνους που προσλήφθηκαν **εντελώς αναξιοποίητους**;
- Πριν τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 με τους δεκάδες νεκρούς και τα 5 δις ζημιών που προκάλεσαν στην οικονομία του τόπου, αφού είχαν προειδοποιηθεί έγκαιρα με αδιάσειστα στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και κυρίως από την Ε.Α.Κ.Π. επί δύο συνεχόμενα έτη ( 2005 και 2006 ) για το τι θα μπορούσε να προκύψει, δεν έκαναν απολύτως τίποτε για να αποφευχθεί η τεράστια καταστροφή του τόπου μας;
- **Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και 2009 δεν πήραν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας της χώρας, αντιθέτως όμως προχώρησαν σε σημαντικές μειώσεις των πιστώσεων και διατήρησαν τα ίδια ακριβώς πρότυπα σχεδιασμού και του στρατιωτικού τύπου οργάνωσης του Π.Σ. που εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά και ολέθρια.**
- **Διατήρησαν επί δέκα και πλέον χρόνια τα χιλιάδες οργανικά κενά στο Π.Σ. που έχουν φθάσει μέχρι σήμερα τις 4.500 και προκειμένου να τα καλύψουν χωρίς κόστος υποχρέωσαν τους εργαζόμενους σε εξοντωτικά ωράρια με εκατομμύρια εργατοώρες απλήρωτης υπερεργασίας και κάτω από τις πιο απάνθρωπες συνθήκες εργασίας που συνέβαιλαν στην τεράστια κόπωση του προσωπικού και την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τα θανατηφόρα ατυχήματα και τους δεκάδες σοβαρούς τραυματισμούς που προέκυψαν;**
- **Δαπανώνται κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την ενοικίαση πυροσβεστικών ελικοπτέρων μόνο και μόνο για 160 ώρες πτήσεις, την στιγμή που μπορούν με ένα μέρος μόνο από αυτά τα εκατομμύρια να προσλάβουν εκατοντάδες πυροσβέστες που θα εργάζονται όλο τον χρόνο και γιατί δεν προχωρούν στην δημιουργία ενός εθνικού στόλου εναέριων πυροσβεστικών μέσων με σύγχρονα και αποτελεσματικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, αλλά διατηρούνται ακόμη σε λειτουργία τα 13 απαρχαιωμένα και επικίνδυνα για την ασφάλεια των πιλότων GL 215 τύπου CANADER ;**
- **Προωθούν εν κρυπτώ παρά τις έντονες αντιδράσεις χωρίς την συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργάνων και των αρμόδιων φορέων μέσα από μία κατ όνομα αναδιάρθρωση του Π.Σ. ,το κλείσιμο πυροσβεστικών κλιμακίων και υπηρεσιών, αντί να προχωρήσουν σε μία ουσιαστική **αναδιοργάνωση** του Π.Σ. σε όλα τα επίπεδα και την δημιουργία του ενιαίου φορέα δασοπροστασίας σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από αρμόδιους συνδικαλιστικούς, επι- στημονικούς και κοινωνικούς φορείς;**
- **Γιατί και πάνω σε ποια δεοντολογική βάση σχεδιάζεται μέσα από το σχέδιο Νόμου για τον εθελοντισμό που προωθείτε για ψήφιση, να εναποτεθεί η πυρασφάλεια των περιοχών όπου θα καταργηθούν υπηρεσίες και κλιμάκια στην « επάρκεια » των εθελοντών πυροσβεστών που θα επανδρώνουν τους εθελοντικούς πυρ/κους σταθμούς και κλιμάκια όπως προβλέπεται από το σχέδιο νόμου να ιδρυθούν με ευθύνη των Ο.Τ.Α ;**
- **Διατηρείται άθικτο το αντιδασικό νομοθετικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τα ποικίλα οικονομικά συμφέροντα να μπουρλοτιάζουν κάθε χρόνο την χώρα μας και ποια κατεύθυνση τελικά εξυπηρετούν οι δηλώσεις αρμόδιου κυβερνητικού παράγοντα, ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται στην βάση «όχι για το τι είναι δάσος αλλά τι θέλουμε να είναι δάσος»;**
- **Γιατί απαξώνεται η ασφάλεια των εργαζομένων του Π.Σ. με τέτοιο τρόπο που τελικά οδηγεί σε αυτά τα θανατηφόρα τραγικά ατυχήματα, όταν για ένα συνολικό κόστος 300.000 ευρώ περίπου επιστράφηκε πίσω το Π.Δ. που αφορά την υγειεινή και την ασφάλεια στο επιχειρησιακό σκέλος 8.700 μονίμων και 5.500 συμβασιούχων πυροσβεστών, την στιγμή μάλιστα που προκλητικά χαρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ για την επενδυτική «ασφάλεια» των τραπεζών και όχι μόνο;**
- **Γιατί καλούνται οι πυροσβέστες να επιχειρούν με έναν απαρχαιωμένο και επισφαλή πυροσβεστικό στόλο που το 51% των οχημάτων του πλέον είναι πέραν της 15ετίας και μάλιστα με ένα 10% περίπου εξ αυτών να είναι πέραν της 30ετίας;**
- **Γιατί δεν εντάσσει η κυβέρνηση τους πυροσβέστες στην λίστα των Β.Α.Ε., πόσος φόρος αίματος πρέπει ακόμη να καταβληθεί από τους εργαζόμενους για να πιστοποιηθεί το επάγγελμα μας ως επικίνδυνο, βαρύ και ανθυγεινό;**

Αυτά είναι λοιπόν τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν όλοι οι διαχρονικά πολιτειακοί και υπηρεσιακοί υπεύθυνοι παράγοντες που εφάρμοσαν αυτές τις επικίνδυνες για τον τόπο πολιτικές και κυρίως η σημερινή κυβέρνηση που σχεδιάζει και επιμένει στην προώθηση νέων ακόμη πιο επικίνδυνων για την πύρασφάλεια της χώρας επιλογών, αλλά κυρίως οφείλουν να δώσουν τις απαντήσεις αυτές προς τις οικογένειες των τραγικών θυμάτων.

Η Ε.Α.Κ.Π. για άλλη μία φορά **ΚΑΛΕΙ** όλους τους φορείς του Ελληνικού Λαού πολιτικούς, κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να απαιτήσουν αλλαγή της πολιτικής στον τομέα της πυρασφάλειας της χώρας, γιατί όλοι πλέον γνωρίζουν τι συμβαίνει στον τομέα αυτό και οφείλουν να αντιδράσουν πριν είναι για ακόμη μια φορά αργά.

**Για την Ε.Α.Κ.Π. τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  
Βλάχος Δημήτριος – Καραγκούνης Δημήτριος – Μιχαήλ Μιχαήλ**